



BASISSCHOOL



Nieuwsbrief



4

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Afgelopen maandag 7 januari zijn we begonnen met het thema mijn lichaam.

Hoe ziet ons lichaam eruit: aan de buitenkant en aan de binnenkant?

Wat gebeurt er met ons lichaam wanneer we ziek zijn?

Ruiken en proeven komen aan bod.

En dat het heel fijn is dat wij het zo goed hebben, omdat we gezond zijn, voldoende kunnen eten en drinken en naar school kunnen gaan om veel te leren over je lichaam.

De woorden die we gebruiken bij het thema zijn:

De arm	het gezicht	de hand	het been	de nagel	het haar
het oog	het hoofd	het oor	de mond	de tenen	het skelet
de vingers	de neus				

Thuis kunt u de woorden ook oefenen, de woordkaarten met een plaatje die we gebruiken zijn van juf Sanne. Die kunt u via internet ook terug vinden.

We zullen er veel over praten, 'lezen', knutselen en ontdekken.

Ook de inloopactiviteiten van peuters, kleuters en groep 3 zijn op het thema afgestemd (dagelijks van 8.30u-9.00u).

Groetjes juf Anneriet en juf Talitha